

Column 21-8-2024 Ik groet u!

Nee, ik ga niet stoppen als columnist. Het is geen afscheid maar misschien wel een begin. Vakantietijd een heerlijke tijd waarin niets moet maar alles mag. Wij zijn erop uit met de boot door Friesland, Overijssel en Drenthe. Je treft ontzettend veel mensen op je reis door het leven.

Wat mij opvalt is dat er veel minder wordt gegroet. Een oude gewoonte waarmee je contact maakt met je medemens. Een manier om te laten weten dat je de ander gezien hebt. Vakantie ze je stil van je dagelijkse beslommeringen. Het geeft tijd om na te denken. En dan vallen juist deze dingen op.

Ik hoorde laatst een interview met een initiatiefnemer in een grote stad om elkaar meer aan te spreken. Je kon dan een speldje dragen zodat de ander kon zien dat je openstaat voor sociaal contact. Gewoon een gesprek tussen twee mensen. Nu ben ik opgegroeid in een dorp in Fryslân waarin groeten de normaalste zaak van de wereld is. Al kwam je elkaar binnen vijf minuten weer tegen je blijft groeten. Ik blijf dit dan ook vreemd vinden. Het is toch normaal om een gesprek te voeren met je medemens. Hier heb je geen speldje voor nodig.

Ik ben geen psycholoog of bioloog maar volgens mij is de mens een sociaal wezen en heeft hij het contact met andere mensen nodig. Het is een voedingsbron waar je energie van krijgt. Zijn we zover van onze eigen ik afgedwaald dat wij denken dit meer nodig te hebben.

Gisteren heb ik een wandeltocht gemaakt door de omgeving van het Steenwijkerland. Onderweg kwam ik een uitkijktoren tegen op het hoogste punt van de regio. Zeer de moeite waard. Ik kwam hier vier mensen tegen en ook zij beklommen de toren. Zelfs op het hoogste punt kon er geen groet vanaf. Gelukkig kwam ik later in het immense bos nog twee vrouwen tegen waarmee een goed gesprek volgde.

Kan dat? Kun je een goed gesprek hebben met

wildvreemde mensen? Het leuke is dat zij niet vooringenomen zijn. Je hebt een blanco gesprek. Beiden deelden we wat over ons leven en je gaat weer uit elkaar met een goed gevoel. Levens die elkaar kruisen soms wat langer en soms wat korter maar het begint met een groet.

Deze column staat in de rubriek Geld. Wanneer je dit leest kun je denken dat deze column dan in de verkeerde rubriek staat. Onlangs kregen wij een nieuwe klant. Ik vroeg haar naar de reden. Zij gaf aan omdat je altijd naar mij groet. Dus ook onze economie begint bij groeten.